

Homilie zondag 10 mei 2026 Sint Jozefparochie Tereken

Goeiemorgen door God-Geliefde-Mensen, Theofilii,

Op het strooibriefje dat de voorbije week in de brievenbus zat, staat:

‘Aanwezigheid die Kracht geeft’!

Tiens, dat is wel heel toevallig, dat wordt me hier in de schoot geworpen.

Want in het Evangelie van vandaag,

waarin Johannes Jezus zijn afscheidstoespraak op het Laatste Avondmaal vervolgt,

zegt Jezus dat Hij de Vader zal bidden aan zijn Leerlingen nog een andere ‘parakleet’ te geven.

Een parakleet blijkt in de rechtszaken van die tijd

een Mens te zijn die de Veroordeelde mocht steunen en bijstaan, raad kon influisteren, kon troosten.

De Geest van Waarheid, de Heilige Geest, die altijd in en bij de Mensen zal wonen.

Aanwezigheid die Kracht geeft, Nabij is.

‘Mij Liefhebben,’ zei Jezus eerst nog,

‘dat is Gods Weg-Wijzers in Jouw Binnenste bewaren!

**En** deze daar wortel laten schieten

én vrucht laten dragen in Je eigen Leven én in de Levende Gemeenschap.’

Weg-Wijzers voor een Over- Vloedig, Liefde-Vol, Vervullend, Gelukkig Leven én Samen-Leven

Ook nu vandaag zegt de Levende Christus, de Heilige Geest en God

dat tegen elk van ons en tegen onze gehele Samen-Leving!

Wat een Geruststelling!

Wat een Blijde Boodschap, Goed nieuws of Evangelie voor ons Mensen levend in 2026!

In deze woelige onzekere tijden toont Jezus ons

dankzij zijn op God-afgestelde-GPS,

een Waarheidsgetrouwe Weg-ten-Leven!

Elke gewone krant die je open slaat, elke nieuwsuitzending

slaat ons immers om de oren

met net de tegenovergestelde wegen: wegen die naar duisternis en dood, naar de hel leiden.

Waar Mensen verweesd aan hun lot overgelaten worden.

Want 'De Wereld' kan die influisteraar van Goedheid en Liefde niet ontvangen,

ze kent en ervaart deze Genezende Geest niet.

Er zijn andere prioriteiten. Hoorde U het ook:

'Er komt een derde Wereldoorlog!'

'We moeten ons tot de tanden bewapenen, daar moet nu het meeste geld naartoe gaan.'

'Rusland bereidt zich voor op een oorlog met Europa.'

'In Soedan en Zuid-Soedan zijn miljoenen Mensen op de vlucht,

geen voedsel, geen water, geen onderdak,

verscheurd door beestachtig geweld,

als levend offer gebruikt door machthebbers en naties

in de strijd om bezit, grondstoffen en absolute heerschappij. Om zelf God te kunnen worden!

'Europa kijkt toe en zwijgt om toch maar geen handelspartners voor het hoofd te stoten,' stelt de journalist vast.

Voortdurend wordt angst, tweedracht, verdeeldheid en haat gezaaid!

Gelukkig is er tot op vandaag die Heilige Geest- Trooster, Helper en Pleitbezorger of Paracleet - die de Stem en Liefde van de levende Christus en van de Levende God vertolkt en Aanwezig brengt. Niet enkel te kennen dus door boekenwijsheid, Godsbewijzen noch geleerde theologie. Recepten lezen alleen is niet genoeg. We moeten de recepten ook in daden omzetten!

Want aan wie de tijd en de ruimte neemt en zich ervoor wil open stellen en erop afstemmen, laat de Geest van Waarheid immers zien en kennen wie en hoe God is: Pure Liefde, Heerlijk Licht, Diepe Vrede, Vervullende Vreugde! Het is een Levende Ont-Moeting, een Liefdes-Ervaring, Verkering met God.

God heeft ons immers het eerst bemind als Abba, Vadertje én Moedertje. Johannes schreef het al in zijn eerste brief: "Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." Wij zijn Kinderen Gods, dat is ons Geboorterecht! Wij Mensen zijn nooit ofte nimmer wezen. Daardoor kunnen we ook nooit MedeMensen verweesd achter laten! Jezus was doordrongen van Gods Licht en Liefde . En wij mogen leven in het Licht en de Liefde van Christus en van onze Bron!

De meimaand is begonnen.  
Gods Geest leefde in Maria, Jezus' Moeder.  
Maria ging de weg getoond door Gods Licht en Liefde

op zo een manier dat Jezus helemaal en nog veel meer kon openkomen en afstemmen zodat Hij ontvankelijk werd voor Gods Stem en Aanwijzingen.

Christus maakt zich bekend aan elke Mens die dat wil.

De Heilige Geest fluistert ons in hoe met Gods Aanwezigheid, Waarheid en het Volle Leven in contact te komen.

Als Ontvangers en Doorgevers van Liefde bouwden en bouwen Mensen daar op voort tot op vandaag:

Allen die een Goede Vader en Moeder trachten te zijn voor hun kinderen en Kleinkinderen.

Allen die een Betrouwbare Vriend, een Helpende Buur, een Steun en Richtingwijzer, een Vangnet, een Luisterend Oor en zoveel meer Goedheid zijn

voor Mensen in hun straat en stad,

voor Mensen die hun land moesten ontvluchten en alles achterlaten,

voor Mensen die worstelen met hun geaardheid en daarin zoekende zijn...

Jezus en God liefhebben gebeurt dus zeer zeker door Inzet voor de Medemens.

Om de Liefde van God en Jezus, en de Geest van Waarheid te ontvangen

is het ook noodzakelijk het Leven in ons te voeden.

Door Tijd en Aandacht voor onze Bron, Gods Aanwezigheid,

die ons telkens weer laat volstromen met Liefde, Vertrouwen, Vreugde

en ons in elke situatie die het kruis van angst en paniek oproept,

wegen wijst van Liefde met Mogelijkheden om het Opbouwend aan te pakken.

Zo zijn er bijvoorbeeld duizenden Mensen op pad in Vredeswandelingen,

worden Vredesaffiches aan de huizen gehangen, Vredesbomen geplant, stiltecircels georganiseerd ...

En maakt de Voorzitter van Pax Christi ons ervan bewust dat echte Vrede niet met wapens zal afgedwongen worden!

Tenvolle als Kinderen Gods Leven is ook Ons-Zelf graag zien en waarderen.

Gods Liefde en de Zorg van anderen ook bij en voor mezelf durven vragen en toelaten.

Vertrouw maar op Mij, zegt Jezus, de Vader is in Mij en in ieder Mens en we horen bij de Vader.

Daarop vertrouwend kunnen Wonderen doorheen ons geschieden:

een ruzie die bijgelegd wordt,

een Vredeswandeling die Machthebbers aan het denken zet,

een Kerkleider die oorlog durft veroordelen als zondig en in tegenstrijd met Gods Weg,

een vechtscheiding die vermeden wordt door echt in gesprek te gaan,

een Moederen een Zus van een vermoord Kind die gaan luisteren naar wat de Dader bezielde heeft,

een warme samenleving zijn die via een strooibriefje steun vraagt

om 'Aanwezigheid te zijn die Kracht geeft' aan Gezinnen die het moeilijk hebben....

Op deze Moederdag herkennen we Gods Helper en Trooster ook in Moeders, met of zonder eigen kinderen.

Priester Dirk verwoordt het zo:

'Een moeder staat voor zorgende Aanwezigheid, intense Verbondenheid, voortdurende Waakzaamheid en Betrokkenheid.

Toch moet een kind bij het opgroeien leren leven met de afwezigheid van de moederfiguur

wil het het levensnoodzakelijke basisvertrouwen en zelfvertrouwen opbouwen.

Een moeder dient, zoals Jezus, heen te gaan zonder haar geliefden verweesd achter te laten.

Daardoor kunnen de Aanwezigheid en de Waarden van een Moeder verinnerlijkt worden.

Dat is ook waar de Geest voor zorgt, de innerlijke aanwezigheid van Christus in ieder van ons.

Ik wens het ons allen toe, een groeiend Gewaar Worden van onze Ziel badend in Gods Licht...